

ΣΧΟΛΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης



ΜΙΑ ΒΙΑΣΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ

Οι αλκυονίδες ημέρες τής παροικίας μας

Ενα τσουνάμι αναμνήσεων προκάλεσε το επετειακό τεύχος του «Κόσμου» την Τρίτη 16 Ιουνίου 1992 με 168 σελίδες, που έχω μπροστά μου για τα πρώτα δέκα χρόνια δυναμικής παρουσίας τής εφημερίδας μας στο χώρο του ομογενειακού Τύπου.

Τότε, δεν είχα συμπληρώσει ούτε τρία χρόνια υπηρεσίας, ούτε μπορούσα να φανταστώ πως ακόμη θα βρίσκομαι σ' αυτό το μετερίζι 32 χρόνια αργότερα. Πώς να φανταστώ ότι στα επόμενα 29 χρόνια οι μονομάχοι Αρχιεπισκοπή και Κοινότητα θα υπέγραφαν σύμφωνο φιλίας για να σταματήσουν τον διχασμό στην ομογένεια και η παροικία μας θα ήταν πάλι ενωμένη, ότι μαύρο φίδι θα έτρωγε δεκάδες εθνοτοπικά σωματεία που τότε μεσουρανούσαν, ότι μεγάλες και γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις θα τις έπαιρναν τα κύματα των εξελίξεων, πως γνωστοί μπροστάρηδες τής παροικίας δεν θα ήταν σήμερα μαζί μας, πως τα Σκόπια θα βαπτιζόνταν Βόρεια Μακεδονία και πως η μισή σχεδόν Κύπρος μας θα ήταν ακόμη σκλαβωμένη. Για όλες αυτές τις εξελίξεις σάς ενημέρωσε βέβαια «Ο Κόσμος» τα τελευταία 39 χρόνια και επαληθεύεται αυτό που γράφουμε συχνά, ότι μόνο ο «Κόσμος» καταγράφει την ιστορία τής παροικίας μας αντικειμενικά, χωρίς παραλείψεις, διαστρευλώσεις ή fake news και δεν είναι είναι διαφημιστικό σλόγκαν, αλλά μια πραγματικότητα. Ο ιστορικός τού μέλλοντος μόνο στις σελίδες τής εφημερίδας μας θα διαβάσει τις επιτυχίες τής οργανωμένης παροικίας, αλλά και τις καραμπινάτες αποτυχίες τής. Όπως είπαν και οι Λατίνοι «verba volant, scripta manent» («τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν»).

Αλλά ας ρίξουμε μια ματιά σήμερα και την επόμενη Παρασκευή στις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 168 σελίδες τού επετειακού τεύχους το 1992, αρχίζοντας με το πρωτοσέλιδο κείμενο «Σ' ευχαριστούμε Παροικία» και την είδηση πως «Οριστικά στις 26 Ιουνίου (1992) η απόφαση για τα Σκόπια», με τη δήλωση τού Κ. Γκλιγκόροφ «δυνατή η αλλαγή τού ονόματος» που καθυστέρησε μερικές δεκαετίες.



Ο ιστορικός τού μέλλοντος μόνο στις σελίδες τής εφημερίδας μας θα διαβάσει τις επιτυχίες τής οργανωμένης παροικίας, αλλά και τις καραμπινάτες αποτυχίες τής.

Στην ίδια σελίδα διαβάζω ότι «συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για την γραμμή Αυστραλίας» που αφορούσε τις φήμες πως η Ολυμπιακή θα πωλούσε την γραμμή Αυστραλίας σε ιδιωτική εταιρεία.

Ακόμη, «Ο Κόσμος» μας ενημερώνει ότι ο πρωθυπουργός Πολ Κίτινγκ ηγείται στις δημοσκοπήσεις με το 38% των ψήφων, έναντι τού 36% για τον ηγέτη τής αντιπολίτευσης Δρ Τζον Χιούσον.

Στη σελίδα 4 δημοσιεύεται η στήλη «Η γνώμη μας» με ανυπόγραφο σχόλιο και η διαφήμιση «Δεν ξεχνώ! Ολοι στο Μάρτιν Πλαίης την Κυριακή 26 Ιουλίου 1992».

Στη σελίδα 5 μαθαίνουμε ότι «Το Μάρικβιλ Ρόουντ θα γίνει πιο ασφαλής δρόμος» και ότι «Ο Μπτοστάκης θα κλείσει τα σύνορα αν αρχίσουν εχθροπραξίες στο Κόσσοβο».

Στη σελίδα 6, η αξέχαστη Τζόαν και ο Γιώργος Μεσσάρης γράφουν τη στήλη «Σελίδες τής Ιστορίας» και πως «Υπερ των Σκοπίων πιέζει η Ρωσία», ενώ «Η Μακεδονία για την Ελλάδα, λένε οι Τάιμς τής Νέας Υόρκης».

Στη σελίδα 7, με το ψευδώνυμο «Βύρων», ο αξέχαστος Τάκης Καλδής έγραφε στην πολύ επιτυχημένη στήλη «Εύθυμα και Σοβαρά» για τους «...νο-

σταλγούς τής δεκαετίας τού '50». Στην ίδια σελίδα διαβάζω και πως «Ενοχλημένος ο Α. Παπανδρέου από τους Ρουμελιώτη, Τοίμα».

Στη σελίδα 8 ακόμη μια στήλη με ανυπόγραφο σχόλιο «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο», που συνοδεύεται από σκίτσα τού ΚΥΡ.

Η σελίδα 10 είναι πολύ ενδιαφέρουσα με συμπαιρικούς να σχολιάζουν την επικαιρότητα στη στήλη «Τί λέει ο Κόσμος» που συνοδεύεται από επιστολές αναγνωστών όπως τού Δρ Γ. Βασιλόπουλου με τίτλο «Να υποστηρίξουμε τον Λίο», εννοώντας τον Leo McLeay, έναν μεγάλο υποστηρικτή του Ελληνισμού στο Μακεδονικό θέμα. Επίσης δημοσιεύονται ποιήματα με ευχές για τα δέκα χρόνια τού Κόσμου από την Σόνια Βαρδάκη, την Εύα Βενέτη και τον Βενέδικτο Λιβισιανή.

Ακόμη δημοσιεύονται η στήλη «Για να μην ξεχνάμε» και τα ονόματα των συντελεστών στην έκδοση τού «Κόσμου» με εκδότη τον Δημήτρη Γκόγκο, αρχισυντάκτη τον Γιώργο Μεσσάρη και συνεργάτες σε αλφαβητική σειρά τους: Δημήτρη Βεντούρη, Πάνο Γεωργίου, Αποστόλη Γκαβογιάννη, Δήμητρα Γκάνα, Παύλο Θεοδωρακόπουλο, Τάκη Καλδή ΜΛΚ, Μιχάλη Κάλλη, Λάκη Κονιστή, Ζωή Λίππη, Γιάννη Λίππη, Τζόαν Μεσσάρη, Ζωή Παπαδάτου, Βασίλη Πασσά, Χρίστο Πικούνη, Θανάση Τσάνη, Δημήτρη Τσολάκη, Γιώργο Φούντα, Θανάση Χατζηνανέστη και Γιώργο Χατζηβασίλη.

Στη σελίδα 11 συναντούμε -ποιόν άλλο;- τον Γιώργο Χατζηβασίλη με την στήλη «Ματιές γύρω μας» και θέμα του «Στο Σεράγεβο πέθανε η νέα τάξη πραγμάτων».

Στη σελίδα 12 αναφέρεται ακόμη μια προσπάθεια... επίλυσης τού Κυπριακού, πως κλιμακώνεται η αντίδραση εναντίον τού Μιλόσεβιτς και μια αυτοκινητιστική τραγωδία στα Χανιά.

Στη σελίδα 13 η Τζόαν Μεσσάρη γράφει στα αγγλικά τη σελίδα «Young World», στις σελίδες 14 και 15 ολοσέλιδες διαφημίσεις με εκδηλώσεις τής Καστελλορριζιακής Λέσχης και συναυλίες τής Παμμακεδονικής Ένωσης ΝΝΟ με την συμμετοχή των Μακεδόνων καλλιτεχνών Μανώλη Μπτσιά - Τάνιας Τσανακλίδου - Πέτρου Γαϊτάνου και την ενίσχυση τού υπουργείου Πολιτισμού τής Ελλάδας.

***Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ