



ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΕΡΑ

Τα ψέματα δεν φέρνουν την οικονομική ανάπτυξη

Οπως φαίνεται, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ύστερα από σκληρό παζάρι τής κυβέρνησης με τους ανεξάρτητους γεροισιαστές και την Πολίν Χάνσον, θα ψηφιστεί η αμφιλεγόμενη φορολογική μεταρρύθμιση.

Η κυβέρνηση Τέρνμπουλ προσπαθεί να ψηφιστούν δύο φορολογικά πακέτα για μείωση τού φόρου εισοδήματος των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Στην τρέχουσα εβδομάδα, η Γερουσία θα συζητήσει την μείωση στον φόρο εισοδήματος τα επόμενα 7 χρόνια, για μικρά και μεσαία εισοδήματα. Η μείωση θα κυμαίνεται μεταξύ \$200 και \$530, που θα διεκδικήσουν οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το οικονομικό έτος 2-18-19.

Οι Εργατικοί συμφωνούν με την μείωση των φόρων στο 32,5% για εισοδήματα μέχρι \$90.000, αλλά διαφωνούν με την μείωση των φόρων στο 32,5% για εισοδήματα μέχρι \$200.000.

Θα είναι μεγάλη επιτυχία για την κυβέρνηση αν η Γερουσία εγκρίνει την φορολογική μεταρρύθμιση, που όμως θα ακυρώσουν οι Εργατικοί αν κερδίσουν τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο Εργατικός σκιώδης Θησαυροφύ-



λακας, Κρις Μπόουεν, δήλωσε πως μια Εργατική κυβέρνηση θα προτείνει δική της φορολογική μεταρρύθμιση που θα είναι καλύτερη γι' αυτούς με εισοδήματα μικρότερα από \$125.000.

Σύμφωνα με τον κ. Μπόουεν οι Εργατικοί θα επιστρέφουν μέχρι \$928 στους φορολογούμενους που συμπληρώνουν φορολογικές δηλώσεις. «Το 70% των εργαζομένων θα ωφεληθούν περισσότερο από την μεταρρύθμιση που θα εφαρμόσει μια Εργατική κυβέρνηση».

Σε μια καλώς νοούμενη Δημοκρατία, όπως στην Αυστραλία, η οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει δικαίωμα να προτείνει μεταρρυθμίσεις και να τις εφαρμόσει, εφόσον τις εγκρίνει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στην Καμπέρα.

Η κυβέρνηση Τέρνμπουλ, για να μάς πείσει πόσο απαραίτητη είναι η

μείωση των φόρων που πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ισχυρίζεται πως αν μειωθούν οι φόροι τους θα ενταθεί η οικονομική ανάπτυξη, θα μειωθεί η ανεργία και θ' αυξηθούν οι μισθοί.

Αυτά αναμάσησε πριν μερικές ημέρες ο υπουργός Εμπορίου Στιβ Τσιόμπο και ανέβασε την πίεσή μου, επειδή πρόκειται για παραμύθι των νεοφιλελευθέρων.

Ο κ. Τσιόμπο είπε μεταξύ άλλων ότι η υψηλή φορολογία δεν φέρνει οικονομική ανάπτυξη και γι' αυτό χρειάζεται η μείωση των φόρων. Αστείο το επιχειρήματά του, γιατί τότε οι σημαντικές τριτοκοσμικές χώρες χωρίς φορολογία για επενδύσεις θα ήταν οικονομικοί παράδεισοι και οι ανεπτυγμένες χώρες θα χρεοκοπούσαν με την υψηλή φορολογία τους.

Πρώτ' απ' όλα η φορολογία στην Αυστραλία δεν είναι υψηλή για τις μεγά-

λες επιχειρήσεις με 30% που, όπως έχει αποδειχτεί με την Qantas και άλλους κολοσσούς, δεν πληρώνουν, ή πληρώνουν όσα θέλουν και όποτε θέλουν.

Την οικονομική ανάπτυξη φέρνουν οι εξαγωγές και η εσωτερική καταναλωτική δύναμη. Σιγά να μην προσλάβουν υπαλλήλους που δεν χρειάζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις επειδή ο φόρος τους θα μειωθεί στο 25%. Εξάλλου, με ειλικρίνεια έχουν ομολογήσει πως το κέρδος από την μειωμένη φορολογία δεν θα το διαθέσουν για αύξηση μισθών.

Αραγε, χρειάζονται μείωση τού φόρου που πληρώνουν οι τράπεζες, με τεράστια κέρδη; Δηλαδή, πόσα επί πλέον χρήματα χρειάζονται για να προσλάβουν υπαλλήλους, ή ν' αυξήσουν τους μισθούς; Αλλωστε γιατί δημιουργούνται εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τέρνμπουλ, με την... υψηλή φορολογία τού 30%;

Ας μειώσουμε πρώτα το εθνικό χρέος και τους τεράστιους τόκους που πληρώνουμε και τότε να συζητήσουμε τα δώρα τού πρωθυπουργού στους φίλους του μεγαλοεπιχειρηματίες...

Η Καθημερινή

Δεν μάς έφτανε η ιστορική συμφωνία τού Τραμπ με τον Ο αρθρογράφος τής Καθημερινής, Παντελής Μπουκάλας, ασφαλώς δεν είναι Συριζαίος, γι' αυτό πρέπει να διαβάσετε στη σελίδα 13 το σημαντικό άρθρο του (Κατά 20% «προδοτές», «μειοδότες» και «ανθέλληνες»);

Γράφει, λοιπόν, Παντελής Μπουκάλας, μεταξύ άλλων: «Αν αρχίσουμε να μετράμε «ανθέλληνες», «προδοτές», «μειοδότες» και «πουλημένους», θα χάσουμε τον λογαριασμό. Για παράδειγμα, πρέπει να συναριθμηθεί στους μειοδότες ο Παύλος Μελάς, που, όπως γνωρίζουμε από τα γραπτά του, δημοσιευμένα από τη σύζυγό του πριν από πολλές δεκαετίες, αποκαλούσε μακεδονική την ακατονόμαστη γλώσσα; Θα καταγγελθεί σαν ανθέλληνας ο σλαβόφωνος οπλαρχηγός Κωνσταντίνος Κώπτας, κι όχι επειδή ξεκίνησε την αντιτουρκική δράση του από κοινού με Βουλγάρους, αλλά επειδή πεθαίνοντας στην τουρκική αγχόνη, το 1905, φώναξε «Ντα ζιβι Γκρτσια» («Ζήτω η Ελλάδα»); Και ο Στράτης Μυριβήλης, με τους «Μακεντών ορτοντόξ» της «Ζωής εν τάφω», πουλημένος κι αυτός;

Για να προσγειωθούμε στο σήμερα, ποιος εθνικά απαξιωτικός χαρακτηρισμός (κομμένος στα εμποροραφεία της πατριδοκαμπλίας) αντιστοιχεί στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, που πέρυσι, στις 11 Ιουλίου,

έψεγε στη Βουλή τον κ. Βασίλη Λεβέντη, δεινό νεομακεδονομάχο, επειδή, σαν «νέος στην αίθουσα», «δεν θυμόταν ότι υπάρχει επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, επικυρωμένη δις από την Εθνική Αντιπροσωπεία, για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις, erga omnes»; Τα υπόλοιπα στη σελίδα 13.

Παιδιά σε κλουβιά...

Σαν κοινός απαγωγέας παιδιών εμφανίστηκε πριν μερικές ημέρες όταν αποκαλύφθηκε ότι με εντολή του διχάζονται οικογένειες προσφύγων. Μόνο λύτρα δεν ζήτησε από τους γονείς των παιδιών, όμως τα χρησιμοποιεί για να εκβιάσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να πληρώσει το κόστος για το τείχος στα σύνορα τής Αμερικής με το Μεξικό.

Αυτή η μαφιόζικη συμπεριφορά τού πλανητάρχη εξόργισε την οικουμένη, ακόμη την σύζυγο και κόρη του που συμμάχησαν με άλλες «πρώτες κυρίες» των ΗΠΑ και το Κογκρέσο στη διαμαρτυρία τους για την αλγεινή απόφαση τού Τραμπ.

Μπροστά στην παγκόσμια κατακραυγή, ο τραμπούκος πλανητάρχη αναγκάστηκε να ακυρώσει τον διχασμό οικογενειών και τα παιδιά θα φυλακίζονται με τους γονείς τους σε ειδικά στρατόπεδα προσφύγων...

Η στρογγυλή θεά και ο ρατσισμός

Με χαιρεκακία, ομολογώ, μετρούσα τούς «μαύρους» παίκτες στην εθνική Γαλλίας όταν έπαιξε με την Αυστραλία και απολάμβανα την απόγνωση των Γάλλων ρατσιστών όταν έβλεπαν τους έγχρωμους συμπατριώτες τους να ψάλουν με πάθος την Μασσαλιώτιδα:

Εμπρός, της Πατρίδας παιδιά,
η ένδοξη μέρα κατέφθασε!
Εναντίον μας ίσταται η τυραννία,
το αιματηρό λάβαρο σπκώθηκε!
Ομολογώ, ότι μετά τον Ύμνο στην Ελευθερία μας, η Μασσαλιώτιδα είναι ο καλύτερος εθνικός ύμνος που έχω ακούσει και πάντα με συγκινεί.
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η στρογγυλή θεά σκότωσε τον ρατσισμό, γιατί μαύρους παίκτες έχουν στις ομάδες τους πολλές χώρες... λευκών. Περσαστικά τους!

Ακόμη ένα:

Κάποιος δοκιμάζει το καινούριο του αυτοκίνητο με έναν φίλο του στην εθνική οδό:

- Κοίτα πάμε με 100.

- Κοίτα πάμε με 150.

- Κοίτα πάμε με 200.

- Στοπ! Φτάσατε! απαντάει ο Άγιος Πέτρος.