



ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασιλίδης

ΚΑΙ ΟΜΩΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΧΑΣΕ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι Αμερικανοί έβαλαν στη γωνία τον Τραμπ

Ο άνθρωπος είναι τόσο θρασύς ο πλανητάρχης, που θριαμβολογούσε μετά την απώλεια της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Ιστορική νίκη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ το εκλογικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης, αν και οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με έρευνα της Washington Post, λέει ψέματα κατά μέσο όρο τριάντα φορές την ημέρα. Το πρώτο του ψέμα για την επομένη των εκλογών: «Μία απέραντη επιτυχία». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μία ήττα, σαφή και ξεκάθαρη. Πρόκειται για μία προσωπική ήττα για εκείνον που εμφανίστηκε σε σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων χωρίς να λέει και πολλά πράγματα για τους υποψηφίους που υπο-

στήριζε.

Με άλλα λόγια, παρά τις «εναλλακτικές αλήθειες» που εκτοξεύονταν σε μόνιμη βάση από τον τσαρλατάνο του Λευκού Οίκου, η ήττα δεν είναι νίκη. Η ήττα είναι ήττα.

Ο πρόεδρος θα πρέπει στο εξής να συνεργάζεται με μία εκθρική Βουλή για να εξασφαλίσει την έγκριση των νομοσχεδίων που τού είναι προσφιλή και γι' αυτό πρέπει να βάλει πολύ νερό στο κρασί του τα δύο προσεχή χρόνια.

Ας υπενθυμίσουμε ότι οι εκλογές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ένα κλίμα οικονομικής ευφορίας, με μία ισχυρή ανάπτυξη που ξεκίνησε επί της προεδρίας Ομπάμα.

Ο Τραμπ δεν είναι βλάκας και γνωρίζει πολύ καλά ότι έχασε τις εκλογές, γι' αυτό στην πρώτη συνέντευξη Τύπου ήταν φανερό η οργή του εναντίον όλων, ακόμη και των ρε-

πουμπλικανών υποψηφίων που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους δημοκρατικούς αντιπάλους τους!

Γι' αυτό, εξάλλου, ο νταής πλανητάρχης, αναγκάστηκε στη συνέντευξη αυτή να εκλιπαρήσει τη συνεργασία των Δημοκρατικών που θα ελέγχουν τη Βουλή.

Φυσικά δεν θα τού κάνουν τη χάρη και μάλλον θα τού στείλουν το λογαριασμό για να πληρώσει τις χυδαιότητες που εξέφρασε εναντίον των Δημοκρατικών, όταν ήταν ο άρχοντας τού Κογκρέσου.

Τα επόμενα δύο χρόνια οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν κάθε προεδρική απόφαση, κάθε νόμο, κάθε απόπειρα να υπονομεύσει τους θεσμούς.

Η αρχή του τέλους; Μάλλον όχι γιατί οι Δημοκρατικοί δεν έχουν τα «κουκιά», αν δεν συμφωνήσουν οι Ρεπουμπλικανοί, άλλωστε και εδώ οι προφητείες δεν είναι ακριβείς.

Πολλές φορές πρόεδροι έχουν έλθει αντιμέτωποι με εκθρικές πλειοψηφίες που προέκυψαν από τις ενδιάμεσες εκλογές και κατόρθωσαν να ανατρέψουν υπέρ τους αυτές τις δυσμενείς καταστάσεις, καρπούμενοι τις επιτυχίες και επιρρίπτοντας τις αποτυχίες στην εκθρική στάση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πόσο μάλλον που ο πρόεδρος διατηρεί σημαντικές εξουσίες χάρη στα διατάγματα που μπορεί να εκδώσει ή επίσης χάρη στην συνταγματική υπερίσχυσή του στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Οι μαχητές κατά του Τραμπ κέρδισαν μία μάχη. Αλλά ο αγώνας μόλις ξεκίνησε για ένα Δημοκρατικό Κόμμα χωρίς αδιαμφισβήτητο ηγέτη σε μία χώρα αναζωογονημένη από την οικονομική ευημερία.

Εκκλησία και κράτος

Κάποια συμφωνία συζητήθηκε από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, που έδωσε την ευκαιρία στην πολιτική αλμπία της πατρίδας μας και εξτρεμιστές αρχιερείς να το σχολιάσουν με αθλιότητες.

Μπροστά σ' αυτό το αίσχος, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοινωθέν όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που πλέον ομολογείται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι:

- «αναγνωρίζεται η προσφορά και ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνικού Κράτους και του Λαού»,
- «στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους»,
- «αναγνωρίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την μισθοδοσία του Κλήρου, ως αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε»,
- «η αποκαθίλωση των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την Ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα αποτελούν αστεία κωμικοτραγικά πράγματα» και
- «η ύπαρξη της πίστης στην Ελλάδα είναι ένα fact (γεγονός) που δεν μπορεί να παραγραφεί». Αρα, ούτε η γιορτή των Χριστουγέννων θα καταργηθεί, ούτε θα αφαιρεθεί ο Σταυρός από την ελληνική σημαία όπως καταγγέλουν οι ψεύτες, απλά εκφράζεται η αμοιβαία «πρόθεση προκειμένου Εκκλησία και Πολιτεία να καταλήξουν σε μία ιστορική συμφωνία που θα πάρει μορφή νομοθετικής ρύθμισης», όπως αναφέρει το ανακοινωθέν της

Ιεράς Συνόδου.

Εξωτερική βοήθεια

Υστερα από πιέσεις ακροδεξιών ρατσιστών, η Αυστραλία μείωσε δραστικά την εξωτερική βοήθεια στις γειτονικές χώρες και έδωσε την ευκαιρία στην Κίνα να μπει δυναμικά στην... αυλή μας.

Η Κίνα χρηματοδοτεί μεγάλα έργα υποδομής σ' αυτές τις χώρες και η Αυστραλία θορυβήθηκε για την επιρροή που θ' ασκούν οι Κινέζοι στην περιοχή μας. Καλά να πάθουμε αφού έχουμε πολιτικούς που άγονται και σύρονται από εξτρεμιστές απειλώντας την εθνική ασφάλειά μας.

Ή μήπως περίμεναν από τους φτωχούς γείτονές μας ν' απορρίψουν την επίθεση φιλίας των Κινέζων για να μη στενοχωρηθούμε.

Ευτυχώς, ο πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, κατάλαβε το μέγεθος τού λάθους μας και χθες ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία θα δαπανήσει έως \$3 δις για σημαντικά έργα υποδομής και στενότερη συνεργασία με τους γείτονές μας.

Να τιμήσουμε την ειρήνη

Μεθαύριο Κυριακή, 11 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί και 11 λεπτά, όλοι θα τιμήσουμε με ενός λεπτού σιγή τους νεκρούς αυστραλούς στρατιώτες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια «μαύρη επέτειο» που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια.

Θυμάμαι την πρώτη εμπειρία μου το 1957 στο Αντελάιντ, όταν ξαφνικά είδα να σταματούν τα πάντα και όλοι οι πεζοί σε στάση προσοχής.

Την ίδια μέρα εξακρίβωσα από συγγενείς μου πως οι Αυστραλοί δεν πανηγυρίζουν νίκες στα πεδία των μαχών, αλλά ήττες όπως στην Καλλίπολη και άλλες μάχες στην Ευρώπη με χιλιάδες νεκρούς νεαρούς Αυστραλούς.

Συμφωνώ με την ιδέα να θυμόμαστε αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι, παρά να δοξάζουμε τον πόλεμο.

Ανάγωγα

Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συντακτών:

«Δεν πρόκειται ποτέ να συμπράξω σε μία κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι σηματοδοτεί τον ακριβώς αντίθετο κόσμο από εκείνον στον οποίο πιστεύω εγώ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Πρώτο Θέμα». Αγαπτιέ πρόεδρε, το ίδιο έλεγαν όλοι οι αρχηγοί της Ν.Δ. και όλοι οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ για πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Μια χαρά όμως τα βρήκαν για να... σώσουν την Ελλάδα. Οπότε «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις».

Καλόο!

Ο άλλος είχε 5 λεπτά αναμμένο το αριστερό φλας και στο τέλος τ'όκοψε όλο δεξιά. Άνοιξε ο Τσίπρας σχολή οδηγών;

Ακόμη ένα:

- Κοιμήσου παιδί μου...
- Θέλω παραμύθι...
- Τώρα που θα έρθει ο μπαμπάς θα μας πεί...
- Ποιό;
- Το πού ήταν μέχρι τέτοια ώρα...