

Ο Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα...

## ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ

→ tserdanisg@hotmail.com



## Έχει και η Νοτ. Κορέα τις βραχονησίδες της - έχει κι έναν... Τούρκο

ΕΝΩ οι δικές μας βραχονησίδες διεκδικούνται (και... απειλούνται) από την Τουρκία, το ίδιο φαίνεται να υφίστανται και βραχονήσια της Νοτίου Κορέας, όχι από τον πονηρό ψυχασθενή του Βορρά, αλλά από την Ιαπωνία!!! Οπότε, μ' αυτή τη- ν αιτία, η Νότια Κορέα πραγματοποιεί στρατιωτικά γυμνάσια στα νησιά Dokdo προκειμένου ν' ανατρέψει όταν χρειαστεί μια ιαπωνική στρατιωτική εισβολή!

**ΤΑ ΔΥΟ βραχονησίδες που βλέπετε** βρίσκονται μεταξύ της Νοτίου Κορέας και της Ιαπωνίας, όπως και οι αιγαιοπελαγήτικες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

## Πρώτη φορά πρωθυπουργός πάει στο μαιευτήριο... για να γεννήσει!

**ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ** ουδέποτε άκουσα ότι πρωθυπουργός μιας χώρας μεταφέρθηκε στο μαιευτήριο για να γεννήσει. Χθες όμως από το πρωί όλο αυτό άκουγα από το ABC!

**ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ** βέβαια για θηλυκό πρωθυπουργό και συγκεκριμένα την πρωθυπουργό Νέας Ζηλανδίας που, **κοιλοπονούσε από προχθές** και σήμερα πρέπει να έχει το πρώτο της παιδί στην αγκαλιά της

**Η ΤΖΑΣΙΝΤΑ ΆΡΝΤΕΡΝ**, που περίπου είχε εμπνεύσει στους ψηφοφόρους της Νέας Ζηλανδίας πάθος, το ονομασθέν «**Τζασιντο-μανία**», έγινε πρωθυπουργός αφού το κόμμα της ήρθε δεύτερο και χρειάστηκε να συνεργαστεί μ' ένα άλλο μικρότερο για να σχηματιστεί κυβέρνηση (... αλά ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ) λίγο μετά την πρωθυπουργοποίησή της απεκάλυψε την εγκυμοσύνη της.

## Ενώ οπισθοχωρούν τα ευρωπαϊκά τα κινεζο - ισλαμικά πάνε μπροστά

**Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ** έκλεισε τα σύνορά της προς κάθε λογής πρόσφυγες, μετανάστες, ή ζητούντες άσυλο, ισχυριζόμενη πως αν τ' αφήσει ανοιχτά η χώρα της, από ευρωπαϊκή θα κατακτήσει ασιαφρικανική! Κάτι που ουδείς μπορεί να το απορρίψει. Πλην ίσως του κ. Τσίπρα, για τον οποίο σύνορα δεν υπάρχουν στις θάλασσες – και όχι μόνον!

**ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ** χθες ο σπουδαίος Αυστραλός αρθρογράφος, Andrew Bolt, αφιερώνει μια σελίδα με σχόλια για τα καλά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της Δημοκρατίας, αλλά και για το γεγονός ότι ΟΛΟΙ επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Αυστραλία όπου αυτά κυριαρχούν (...αλλά κινδυνεύουν ν' αλλοιωθούν!)

... **ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ** στην επισήμανση του επικίνδυνου γεγονότος ότι εδώ προωθούν-

ται κινεζικές και ισλαμικές σπουδές ενώ οι ευρωπαϊκές, μένουν πίσω! . Μδε αναφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αυστραλιανά πανεπιστήμια απέρριψαν χρηματοδότηση μαθημάτων Δυτικού Πολι-

τισμού, ενώ υπήρξαν 13 αποδοχές χρηματοδότησης διδασχής της κινεζικής γλώσσας και της φιλοσοφίας του Κουμφούκιου, καθώς και αποδοχή \$2 εκατομμυρίων τόσο από το Ντουμπάι, όσο κι από το Ιράν και από την Τουρκία παρακαλώ, προς χρηματοδότηση ισλαμικών σπουδών κι αραβικής γλώσσας.



**ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ** του Andrew Bolt, κυριαρχεί όπως βλέπετε ο **Δισκοβόλος του Μύρωνος**, άγαλμα των ημερών ακμής της δεινοπαθούς σήμερα **Ελλάδας**, από την οποία ξεκίνησαν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η Δημοκρατία – γαμώτο!!



### Οι Αθηναίοι εναντίον των Σπαρτιατών στο παρελθόν σήμερα εναντίον αλλήλων

**ΜΙΑ ΚΙ Ο ΛΟΓΟΣ** περί αρχαίας Ελλάδος και των περιόδων ακμής στις οποίες κυριαρχούσαν οι Αθηναίοι, ο νους μας πήγε στον πολυετή **Πελοποννησιακό Πόλεμο** με τους Αθηναίους τότε να πολεμούν εναντίον των Σπαρτιατών... **ενώ σήμερα, εδώ στην Αυστραλία**, πολεμούν μεταξύ τους...

**ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ** για την διαμάχη που ξέσπασε με την προσπάθεια ίδρυσης δεύτερου Συλλόγου Αθηναίων (μη Αθηναίων στην πλειονότητα τους) η οποία όμως φρενάρησε από όσους κλήθηκαν να συμμετάσχουν σ' αυτή. Μ' αποτέλεσμα να δημιουργηθεί Επιτροπή Συμφιλίωσης αποτελούμενη από τους κ.κ. **Αγγελόπουλο, Αδραχτά και Θεοδωρίδη** με συντονιστή τον πρόεδρο της Κυπριακής **Σωτήρη Τσουρή**. Η εν λόγω Επιτροπή επρόκειτο να συνεδριάσει χθες προκειμένου ν' αποφασίσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προκειμένου να επιτυχει την συμφιλίωση. Την οποία ευχόμαστε... Αλλά δεν την βλέπουμε. Τουλάχιστον πριν περάσουν κάποιες δεκαετίες και φτάσουν την διάρκεια του Πελοποννησιακού!



**ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΩΡΟ... ΚΑΛΟ ΘΗΛΑΣΜΟ**

**ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ** τώρα πρωθυπουργό να πρέπει να παραστεί **σε επείγοντα συνέδρια** προς λήψη σοβαροτάτων αποφάσεων και να μην μπορεί γιατί πρέπει να θηλάσει το παιδί, ή να τ' αλλάξει πάνες. Αν και το δεύτερο καθήκον -μαζί μ' αλλα- θα το αναλάβει ο σύντροφός της (δεν έχουν παντρευτεί) που αφήνει τη δουλειά του για νάναι δίπλα στο μωρό παριστάνοντας τη... **μάμά του!**