

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο



Η Χειροτονία του νέου Επισκόπου Αραβισσού Κασσιανού στη Μητρόπολη Χαλκηδόνος Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιανουαρίου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αραβισσού Κασσιανού.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο οικείος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Ικονίου Θεόληπτο και Προύσπες Ελπιδοφόρο και τους Επισκόπους Αλικαρνασσού Αδριανό και Ερυθρών Κύριλλο. Πριν την χειροτονία, ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, στον οποίο ως βοηθός θα διακονεί ο νέος Ιεράρχης, απύθυθε προς τον εψηφισμένο Επίσκοπο πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα του πορεία.

«Εσω τίμιος και πιστός στρατιώτης Χριστού άχρι θανάτου, φιλαλήτης, αληθεύων εν αγάπη, σιτηρός, φιλάνθρωπος και ελεή-

μων, ταπεινός, μετριοπαθής, ηθικός, φιλόμουςος, φιλακόλουθος και τυπικός, ουχί πείσμων, ζηλόφθονος και εριστικός, αλλά συνεργάσιμος και υπάκουος, μακράν ναρκισσιισμού, από πάσης τυρείας και φατρίας, συνειτός, ρέκτης και ολιγόλογος, διαπρύσιος προασιπτής των δικαίων του Θρόνου και της Εκκλησίας και μεριμνών δι' αυτήν στοργικώς, εις ην ημείς άπαντες τα πάντα οφείλομεν, και πρό παντός αγαπητικός και συγχωρητικός, και ουχί μισοπτικός προς τον συνάνθρωπον», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γέρων Χαλκηδόνος, ενώ στη συνέχεια είπε εμφατικά: «Έχε πάντα τα ανωτέρω υπ' όψιν και μάλιστα το σοφόν "γνώθι σαυτόν", και μην τολμήσεις κατά το δη λεγόμενον, "να καβαλήσεις το καλάμι", πράγμα το οποίον δυστυχώς βλέπομεν και κατά τας ημέρας μας, διότι διά το μετά θα είσαι ο ίδιος υπεύθυνος. Επίσης, να μην αρνηθείς ουδέποτε την ταυτότητά σου ως γνησίου τέκνου της Ρωμωσύνης, επικαλούμενος πάντοτε τας

ευχάς και ευλογίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού ημών και ρηξικελεύθου Άνακτος και Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου και ευχητήριος ικέτης υπέρ της υγείας Αυτού».

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Επίσκοπος Αραβισσού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος και τους Μητροπολίτες που συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την εκλογή του στην πάλαι ποτέ διαλαμψάσα Επισκοπή Αραβισσού της αγιοτόκου Καπαδοκίας.

«Η ευεργετική πρόνοια του Θεού με ανέδειξεν εις μίαν ιστορικοτάτην Επισκοπήν, ανήκουσαν ιστορικός εις την κανονικήν δικαιοδοσίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Ικονίου. [...] Καλώς γνωρίζω το ύψος του Θεού και την ανθρωπίνην ασθένειαν και μικρότητα, απευθύνω ευλαβώς έκκλησιν προς πάντας υμάς να εύχεσθε και προσεύχεσθε, Πανα-



γιώτατε, Σεβασμιώτατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί. Παραδίδομαι εις το άπειρον έλεος αυτού, κλίνων γόνυ ψυχής τε και σώματος. Εν πλήρει ταπεινοφροσύνη και υπακοή εις την ανεξιχνίαστον βουλήν Του, παρακαλώ Αυτόν, επικαλούμενος και τας θεομπορικές πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου, του δούναι μοι αφόβως λατρεύειν αυτό εν οσιότητι και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής μου».

Τα Μηνύματα των νεοεκλεγέντων Μητροπολίτη Βρυούλων και Επισκόπου Αραβισσού Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, 10 Ιανουαρίου, ο νεοεκλεγείς, Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων, ο από Θεουπόλεως, ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα.

Στην προσφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Βρυούλων, Υπέριμο και Έξαρχο Ερυθραίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευαρέσκειά της Μητροπόλεως Εκκλησίας για την πιστότητα και την αφοσίωση με τις οποίες διακονεί ήδη περί τις έξι δεκαετίες τον Οικουμενικό Θρόνο αλλά και την παιδεία του Γένους ως καθηγητής της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

«Είστε εκ των ολίγων εναπομεινάντων αποφοίτων της κοινής τροφού Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η εν τη οποία φοίτησις πάντως ημών των ομογαλάκτων αδελφών συνέδεσεν ημάς προς αλλήλους διά δεσμών αρρήτου και αρρήκτου φιλίας και αδελφοσύνης, οι δε τότε οραματισμοί μας διά την Εκκλησίαν και διά την διακονίαν μας εν αυτή και προς αυτήν, ως και αι γλυκεΐαι αναμνήσεις των ωραίων εκείνων χρόνων μας συνοδεύουν έκτοτε εις όλην μας την ζωήν. Ευχθηίτε, άγιε αδελφέ, και ημείς διά την ταχείαν επαναλειτουργίαν της τροφού Σχολής, εν τη οποία "πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών εφάγομεν, και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών επίομεν" (Α' Κορ. 10, 3-4), δι' αυτό και η ευγνωμοσύνη ημών προς αυτήν είναι και παραμένει αΐδιος και αμείωτος», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και εκφράζοντας και πάλι τα συχαρητήρια των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ευχήθηκε στο νέο Μητροπολίτη να χαίρεται επί μακρόν το νέο υψηλότερο αξίωμά του στην Εκκλησία, «το οποίον είμεθα βέβαιοι ότι θα εκλαμβάνετε πάντοτε ως διακονίαν παρά ως τιμήν και προβολήν, διότι γνωρίζομεν το μετριοπαθές και σεμνοπρεπές του χαρακτήρος σας. Άξιος».

Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την



εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Αρχιερέων της Συνόδου, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Μητροπολίτης Βρυούλων τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, στην οποία και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Μητροπολίτης Βρυούλων δέχθηκε τα συχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Ακολουθώς, ο εψηφισμένος Επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος και αποδέχθηκε και αυτός την εκλογή του από την Αγία και Ιερά Σύνοδο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Πατριάρχη, τους Συνοδικούς Αρχιερείς και τον ποιμενάρχη του, Μητροπολίτη Χαλκηδόνος. Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Επίσκοπος, ο οποίος, χθες, ενώπιον του Πατριάρχου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου έδωσε το Μικρό Μήνυμα, δέχθηκε τα συχαρητήρια και τις ευχές των Αρχιερέων και όλων των παρισταμένων κληρικών και λαϊκών.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«οἱ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
Βασιλείας, εἰργάσαντο
δικαιοσύνην, ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν...»
(Εβρ. 11, 33)

Ενθυμούμεθα τὰς παλαιὰς Συνοδικὰς συνεδριάσεις τὸ Φανάρι.

Ἐκεῖ λοιπὸν παρὰ τὴν Πύλην τοῦ Συνοδικοῦ τοῦ τε παλαιοῦ στὸ φωτεινὸν Εὐγενίδειον καὶ ἀρτίως ἀναπαλαιωθὲν Μέγαρον, μετὰ τὰς βυζαντινίζουσας καὶ μανιεριστικὰς τοιχογραφίας τοῦ μεγάλου Εἰρηναρχοῦ Κόβα τοῦ Φαναριώτη, ἐκεῖ ὅπου «ἐφοίτησαν» εἰς τὸ Πανδιδακτήριον αὐτοῦ τοῦ Θρόνου τὰ φαναριώτικα ἐκκλησιαστικοπολιτικὰ καὶ ἄλλα διδάγματα ποῦ εἶναι ἄγνωστα εἰς τὰς Πανεπιστημιακὰς Σχολὰς, πολλοὶ καὶ σοφοὶ ἱεράρχαι παρέχοντες ἢ δυστυχῶς λαμβάνοντες μετ' αὐτῶν πολυτίμους γνώσεις, ἐμπειρίας καὶ πληροφορίας τοῦ κλεινοῦ καὶ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, καὶ συνιστῶντες μοναδικὰς (unicum) φυσιογνωμίας καὶ προσωπικότητας ἀρχιερέων τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπάσης, αἱ ὅποια σπανίζουν σήμερον, ἀλλὰ καὶ τοῦ νέου σκοτεινότερου Ἀγγελοπουλείου, ἴστατο ὁ πολῦτιμος ἀδελφὸς ἅγιος Πέργης, καὶ ἐγγιζούσης τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, -καὶ οὐχὶ τῆς «πρωτευωντικῶς» τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος!- χαμηλῇ τῇ φωνῇ, οἶνει μετὰ «δέους» καὶ ἀπολύτου σεβασμοῦ, ἐψέλλιζεν ἀπλῶς μίαν καὶ μόνον λέξιν: Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. Καὶ οἱ Συνοδικοὶ ἐγείροντο ἀμέσως πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ Ἄνακτος, Δεσπότη καὶ Αὐθέντου ἡμῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, βασιλευούσης ἀπολύτου καὶ μυστηριακῆς σιγῆς. Τί γλύκα ἦτο αὐτῇ, ἀπερίγραφτος καὶ ἀνεκλάλητος, τὴν ὅποιαν ἡμεῖς οἱ πῶς νεώτεροι θὰ τὴν ἀναζητοῦμεν ἐπὶ μακρόν;

Πολλὰ τὰ ἔτη Σας Δέσποτα, Παναγιώτατε.

Ἐρρωθε Σεβασμιώτατε.