



ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ Ο ΜΑΛΚΟΛΜ ΤΕΡΝΜΠΟΥΛ;

«Είναι η οικονομία, ηλίθιε!»

Δεν είμαι οικονομολόγος και επειδή δεν ξέρω οικονομικά φροντίζω να ρωτώ, ν' ακούω και να διαβάζω αυτούς που είναι ειδικοί. Διαβάζω τα άρθρα του Χρήστου Μπελέρχα, ακούω τον κορυφαίο οικονομολόγο του ABC Ian Verrender και αφουγκράζομαι τον Chris Richardson της Deloitte Access Economics. Παρακολουθώ και άλλους, όμως δεν συμφωνώ με όλα όσα ακούω και διαβάζω γιατί η πείρα μισού αιώνα έχει αναπτύξει το ένστικτο της επιβίωσης στην οικονομική ζούγκλα που ζούμε. Όπως είπε ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, «Είναι η οικονομία, ηλίθιε!», που καθορίζει το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς μας και της πατρίδας μας. Οι πολιτικοί κάθε απόχρωσης θεωρούν προσωπική τους επιτυχία όταν ευημερεί μια χώρα και ο λαός της, αλλά πάντα φταίει κάποιος άλλος, π.χ. η προηγούμενη κυβέρνηση, εξωτερικοί παράγοντες, ή και οι... φορολογούμενοι με τις σπατάλες τους! Αυτά βιώνουμε σήμερα στην Αυστραλία, όπου ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ καμαρώνει επειδή πέρσι δημιουργήθηκαν 400.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά ούτε λέξη δεν λέει για το γεγονός ότι οι μισθοί λιμνάζουν, ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες κοιμούνται στην ύπαιθρο ή σε αυτοκίνητα. Για πρώτη φορά είδα στην τηλεόραση διαφήμιση φιλανθρωπικής οργάνωσης που κάνει έκκληση να «υιοθετήσουμε» ένα αυστραλεζάκι, όπως υιοθετούμε λιμοκτονούντα παιδάκια στην Αφρική και αλλού.

Από τη στιγμή που πρέπει να υιοθετήσουμε ένα αυστραλεζάκι που κινδυνεύει από τη φτώχεια, ο Τέρνμπουλ έχει χάσει τον έλεγχο της εθνικής οικονομίας και είτε πρέπει ν' αλλάξει Θησαυροφύλακα, ή να επιστρέψει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, όπου τουλάχιστον γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Τα γράφω αυτά, επειδή χθες ο Κρις Ρίτσαρντσον, της Deloitte Access Economics, προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην διακινδυνεύσει τα κέρδη από την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας με μείωση στους φόρους. Εγραψε ακόμη, σε ειδική αναφορά του, πως η στασιμότητα τους μισθούς παίζει ανασταλτικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την ίδια ημέρα που η Αποθεματική Τράπεζα Αυστραλίας κάλεσε τους εργαζόμενους να απαιτήσουν αύξηση των μισθών τους. Υπενθυμίζω πως η κυβέρνηση Τέρνμπουλ, υποστήριξε την ΜΕΙΩΣΗ των μισθών για την εργασία τις Κυριακές. Ο Κρις Ρίτσαρντσον έγραψε πως η πρόταση της κυβέρνησης για μείωση του φόρου εισοδήματος θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες να μειωθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό, αλλά και να υποβαθμιστεί η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας με οδυνηρές συνέπειες, όπως αύξηση των επιτοκίων. Ο Ian Verrender διαφωνεί με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης πως θα πρέπει να μειώσει τον φόρο εισοδήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις επειδή ο

πρόεδρος Τραμπ μείωσε τον φόρο στο 15%. Ο κορυφαίος οικονομολόγος λέει πως οι επιπτώσεις για την Αυστραλία από την μαζική μείωση των φόρων στην Αμερική θα εξαρτηθούν από το μέγεθος της μείωσης των φόρων που θα προτείνει η κυβέρνηση Τέρνμπουλ, συν τα άλλα μέτρα που θα προταθούν και την δυνατότητα της κυβέρνησης να επιστρέψει τον προϋπολογισμό στα πλεονάσματα. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, δεν είναι στραβός ο γιάλος, αλλά στραβά αρμενίζει το σκάφος «Αυστραλία», επειδή έχουμε έναν αρχάριο πρωθυπουργό και έναν άσχετο θησαυροφύλακα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Αυστραλία είναι έναν έμπειρο καπετάνιο με οράματα που γνωρίζει πως θα τα εφαρμόσει για να πέσει ζεστό χρήμα στην αγορά με αύξηση στους μικρομεσαίους μισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα. Τα χρήματα αυτά δεν είναι παράλογες «δαπάνες» με την σημασία της λέξης, όπως υποστηρίζουν οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά επένδυση στην ευημερία των επιχειρήσεων και το κυβερνητικό έργο με την αύξηση στα εισοδήματά τους. Οι διευθυντές των επιχειρήσεων δεν μπορούν να ξοδεύσουν τα εκατομμύρια δολάρια που εισπράτουν σε μισθούς, ενώ τα χρήματα των φτωχών από την αύξηση των εισοδημάτων τους θα πάνε κατ' ευθείαν στα ταμεία των επιχειρήσεων και την κυβέρνηση με την αύξηση στην είσπραξη των φόρων.

Φεστιβάλ

Ετοιμαστείτε, γιατί όπου νάναι θα κτυπήσουν οι καμπάνες για την έναρξη του 36ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σύνδευ, μια πρωτοβουλία της Κοινότητας. Η Κοινότητα παράγει σημαντικό κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο, που ίσως δεν εκτιμάται ανάλογα με την σπουδαιότητά του, ούτε από τα μέλη της. Το Ελληνικό Φεστιβάλ έχει εδραιωθεί προ πολλού σαν το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της παροικίας μας, η οποία προσδοκεί κάθε χρόνο δύο μήνες πνευματικής πανδαισίας, ποιοτικής ψυχαγωγίας και παραδοσιακής ευφορίας με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει αυτή η παροικία και όχι μόνο. Φυσικά και όπως κάθε χρόνο, στον «Κόσμο» θα διαβάσετε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και ρεπορτάζ με φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του.

Εθνικισμός

«Ο εθνικισμός βασιλεύει στο σύμπαν», έλεγε ο Μορίς Μπαρές και πραγματικά, τα πάντα τον τρέφουν: η θρησκεία, η ποίηση, η αστική τάξη, το προλεταριάτο, οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι. Είναι ικανός να διαλύσει τις Διεθνείς, να ξαναζωντανέψει χαμένες γλώσσες, να ξαναδώσει στους ανθρώπους την αξιοπρέπειά τους. Ή να τους μεταβάλει σε άγρια θηρία... Σε πολιτικούς στρατηγούς της πυγμής όταν κατέχουν την εξουσία ή φανασιώνονται ότι την κατέχουν: όπως ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος στο βήμα της συγκέντρωσης... Σε φασιστικά τάγματα εφόδου όταν επιχειρούν να την κατακτήσουν ή φανασιώνονται ότι επιχειρούν να την κατακτήσουν: όπως ο Κασιδιάρης και οι ακροβολισμένοι ροπαλοφόροι του. Σ' εκείνη τη φωτογραφική γραφικότητα που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου με το σχόλιο «Συλλαλητήριο για το... 'Μακεδονικό'. Η παιδική χαρά των νεοναζί»...

Ανάγωγα

Εγραψε ο Τάσος Παπιάς στην Εφημερίδα των Συντακτών:

«Ανήλθαν στην εξουσία για να αμφισβητήσουν δήθεν το κατεστημένο. Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγιναν οι ίδιοι το πιο φαύλο και αδίστακτο κατεστημένο που γνώρισε ποτέ ο τόπος. Αδίστακτο. Κυνικό. Χωρίς ηθικούς φραγμούς. Χωρίς καμία αναστολή. Σας καλώ όλους να οδηγήσουμε στην έξοδο τους ψεύτες και τους φαύλους που εξουσιάζουν με αυταρχισμό τη χώρα προσπαθώντας να στήσουν καθεστώς... Τους προειδοποιώ ότι σύντομα θα λογοδοτήσουν». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με φορεσιά Αδωνη. Κατά τ' άλλα είναι κατά της πόλωσης, του διχασμού και της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.

Καλόο!

ΑΦΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ, ΤΟΝ ΚΑΜΜΕΝΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΑΚΗ, ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΟ, ΤΟΝ ΑΝΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΪΚΑΛΗ... ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΝΣ «ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»... ΕΝΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ «ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΤΙΩΝ»...



Ακόμη ένα:

Αγάπη μου αύριο έχει πρωτάθλημα;
-Ναι μωρό μου.
-Αχ ωραία θα βγω με τις φίλες μου. Πότε τελειώνει να ξέρω πότε να γυρίσω;
-Υπολόγισε... τέλη Μαΐου!